

100-km på 24 timer – lørdag 18. – søndag 19. juni 2013

Rapport, Søren P. Petersen

Otte vandrere gik 100 km i flot stil.

Lørdag 18/6 2011 kl. 08:00 begyndte 10 forventningsfulde vandrere den lange vandretur fra Hundested Havn.



Turen gik i store træk langs Nordkyststiens vandrerute, men med diverse afstikkere og alternative ruter. Undervejs var der bakker, bl.a. nogle af Djævløbakkerne i Tisvilde Hegn, skrænter, sand, rullesten og granitblokke langs stranden, som tappede deltagerne for energi. Men der var også trampestier, sommerhusveje og lidt fortovej undervejs. Ruten var forholdsvis teknisk vanskelig. Man skulle fx kunne gå sikkert på de regnvåde granitblokke. Nogle foretrak at vade i vandet.

Som supplement til den medbragte madpakke, bød DVL-Lyngby på lidt mad og drikke. Det var frivillige fra DVL-Lyngby, der vartede os op på tre af de syv pauser mellem Hundested og Helsingør. Menuen bestod af stegte kyllingelår, æg, gulerødder, brød, kager, frugt, suppe, kaffe og ekstra vand. På havnen i Gilleleje bød afdelingen på en let sea-food-anretning.

Kl. 23:30 nåede vi planmæssigt til Helsingør, hvor der blev budt på lidt varm suppe, og hvor der var mulighed for at skifte sokker, vabelplaster og få tørt tøj på inden nattens vandretur.

Ni af de 10 vandrere fortsatte kl. 01:00 turen gennem natten. To nye vandrere var kommet til, så vi var 11. Vi blev ikke snydt for at opleve naturen vågne. Det startede en time før solopgang med en kakofoni af fuglestemmer, dis på engen og endelig solopgangen kl. 4:22.

Kort før mål gik vi forbi en bager, hvor afdelingen betalte morgenmaden, der blev indtaget i Slotsparken i Hillerød.

Undervejs var én gået fra, så vi var ti, der, noget forsinket, kom i mål, kl. 09:45 den 19/6 2011. Otte af de 10 havde gået alle 100 km.

Vejret var præget af småregn og mindre byger på de første 50 km, massiv regn på de næste 16 km og tørvejr og lidt solskin på de sidste 34 km.

Turen var selvfølgelig lang, men det var sværhedsgraden, som sled og udfordrede.

De fleste var mærket af strabadserne på en eller anden måde: ømme fødder, små og store vabler og træthed. På trods af skavankerne var der lutter smil, glæde og tilfredshed. Småskaderne og trætheden går over, og tilbage bliver erindringen om denne fælles præstation og oplevelse.



Pause i Tisvilde Hegn. Fra venstre: Viking, Jane, Karsten, Finn og Povl. De gik alle 100 km. (Foto: Søren P. Petersen)



Christian og Hans i forgrunden. Hans var medturleder. Christian gennemførte vandreturen på 66 km. (Foto: Søren P. Petersen)



Dorthe og Anette. De gik begge 100 km. (Foto: Søren P. Petersen)



Seks af de otte, der gik 100 km. Stående fra venstre: Karsten, Viking, Anette. Siddende fra venstre: Jane, Søren, Dorthe. De to sidste, som gennemførte, var Finn og Povl. (Foto: Helle Lysager)

Tak til alle, der var med på turen, og en særlig ros til dem af jer, der gik de 100 km: Anette, Dorthe, Finn, Jane, Karsten, Povl, Viking. Godt gået. Det var en fornøjelse at have jer med.

Søren P. Petersen

-oOo-